



ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nu har vi fått en egen hemsida att glädjas åt, jobba med och sprida vidare. Tanken med hemsidan är att på ett bra sätt kunna hålla en aktuell kontakt med våra medlemmar och förhoppningsvis rekrytera nya intresserade personer. För att lyckas med det måste vi nog lägga mycket kraft bland annat på information. Vi behöver också göra kamratföreningens verksamhet attraktiv främst för de T1-are som i dag jobbar på olika platser och kanske snart går i pension, men även de som varit värnpliktiga soldater vid T1. Därför måste vi anstränga oss för att få fler medlemmar och anhöriga att delta i våra aktiviteter såsom luncher och utflykter. Jag hoppas att vår hemsida kan bli ett bra verktyg i detta sammanhang. Detta under förutsättning att den marknadsförs på ett bra sätt. När det gäller föreningens aktiviteter kommer vi att fortsätta att träffas på våra trängluncher och genomföra en vårutflykt i maj. En gemensam lunch i mars 2016 för alla kamratföreningar i garnisonen kommer också att genomföras. Du som läser detta och inte brukar delta i våra luncher, tänk efter, visst skulle det vara trevligt att träffa tidigare kollegor i en fin mässmiljö och kanske lyssna på eller berätta trängminnen. Anhöriga är naturligtvis också välkomna. Du får gärna kontakta mig eller någon annan i styrelsen



för mer information. Jag vill passa på att tacka alla i styrelsen för en som vanligt utmärkt arbetsinsats. Slutligen vill jag tacka alla som deltagit och förgyllt våra luncher för året som gått och önska alla Svea trängare en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

Hans Almroth

Innehåll:

- Sid 1 Ordföranden har ordet.
- Sid 3-4 Våra trängluncher 2015
- Sid 5 Vårutflykten 2015.
- Sid 5-6 Volontärjubileum (1945)
- Sid 7-8 Nordisk kamratföreningsmöte
- Sid 9 Trängträffen i Hässleholm
- Sid 10 Tidningsfonden.
Nya medlemmar 2015
- Sid 11-12 Vad händer 2016.
Golfmästerskap 2015

Våra trängluncher 2015

Under året har fem trängluncher och en tränglunch med årsmöte i oktober genomförts på Livgrenadjärmässen. Våra trängluncher har varit uppskattade och besökts av 20 – 25 medlemmar varje gång. Här kommer ett kort sammandrag från våra uppskattade föredragshållares 30-minutersföredrag.

Lunchträff den 19 mars.

Majoren Anders Johansson från Helikopterflottiljen (F.d. T1, T4, US och T2) höll ett föredrag om sin FN-tjänstgöring i Mellersta Östern 2010-11. Anders gick NORDEFKO FN-observatörsutbildning i Finland 2009 och gjorde sin fjärde utlandsmission, samtidigt också sin första insats som observatör i UNTSO (UN Truce Supervision Organization) med placering i Libanon sommaren 2010.



UNTSO är FN:s äldsta insats och den enda med ett obegränsat tidsmandat. Sedan 1948 finns UNTSO FN-observatörer stationerade i Israel, Syrien och Libanon med huvuduppgiften att övervaka gränsområdena och främst omdiskuterade gränsdragningar mellan de tre länderna. FN-observatörerna rekryteras från mer än 25 länder och tjänstgör i om-

rådet under 12-24 månader. Observergroup Golan (OGG) arbetar på fasta observationsplatser längs Golanhöjderna i Israel och Syrien. Observergroup Lebanon (OGL), som Anders tillhörde, lämnade sina fasta observationsplatser efter en Israelisk flygbombning av OP Khiam under kriget 2006. OGL arbetar i totalt fyra observatörsteam, utgående från två patrullbaser, i sitt insatsområde i södra Libanon. OGL HQ finns i Naqoura, en välkänd plats för många svenskar som arbetat i den svenska FN-bataljonen ingående i UNIFIL i Libanon.

Anders var stf teamleader i observerteam SIERRA som från sin patrullbas utanför samhället Marjajoun genomförde två dagliga fordonspatruller utmed Golanhöjderna för att övervaka gränsområdena till Syrien och Israel från bergspass till slättlandskap. Fordonspatrullerna genomförs med Toyota Landcruiser jeepar. Varje vecka genomfördes också helikopterrekognosering längs gränsområdet med syftet att övervaka parternas styrkor och eventuella förändringar, övningar etc. Utöver patrullering genomfördes ett stort antal möten med lokala befälhavare i Libanesiska armén och UNIFIL, borgmästare, byalag, politiker samt religiösa ledare. Anders team var med om ett mycket omväxlande, intressant och händelserikt år med hela spännvidden från rutinarbete till många incidenter och konflikter i gränsområdet. Allt från skottväxlingar mellan soldater till artilleridueller med många skadade och döda. Genom glädje och sorg under ett års tid.

Att arbeta som FN-observatör var mycket givande eftersom man ständigt arbetar rörligt i sitt område och utövar diplomati genom sin närvaro, genom möten med människor och politiska eller religiösa ledare. Eftersom FN-observatörerna arbetar obeväpnade, upplevs de inte som något direkt hot av parterna eller av civilbefolkningen, vilket underlättar kontakterna och arbetet. Anders arbetade i OGL, team SIERRA, under sina 12 månader i södra Libanon, en insats och ett underbart land som han gärna återvänder till. Förhoppningsvis kommer det mångkulturella Libanon i framtiden kunna utvecklas i fred och frihet utan påverkan från sina mäktiga grannar.

Lunchträff den 16 april.

Efter sammanträdet intogs lunch tillsammans med 22 medlemmar. Lunchen bestod av rotmos och rim-

mad oxbringa och avslutades med kaffe och kaka.

Ordförande Hans Almroth gratulerade Harald Arvidsson till hans 97-årsdag och överlämnade en blomma från föreningen. Harald Arvidsson passade på att i sitt tacktal presentera sin minnesbok "Hannas pojkar". I boken presenterar Harald sin livsresa från födseln under pågående första världskriget på ett litet och kargt lantbruk i Vinslöv, i norra Skåne. Finlandsfrivillig, fälttävlansryttare, förbandschef och förälder till fyra barn – allt detta och mycket mer finns fångande beskrivet i berättelser om hans nästan 100-åriga livsresa, belysande också vårt svenska samhälles ständiga och stora förändringar.



Födelsedagsbarnet Harald Arvidsson gratuleras. Harald avled under sommaren 2015.



Föredragshållare Jerker Karlsson.

Dagens gäst Jerker Karlsson tackade för en god lunch. Han kåserade sedan om sin yrkeskarriär. Född och uppvuxen i Kisa. Gick gymnasiet i Linköping och var under gymnasietiden inneboende hos en äldre dam. Han har alltid varit sportintresserad. Efter gymnasiet följde värnplikten och det blev en 15 månaders lång aspirantutbildning. Därefter

karriär som truppofficer på A 1 t.o.m 1996. En officerstid som varit intressant och lärorik men med hela tiden en vilja och önskan att utvecklas vidare. Yrkeslivet avslutades med en 18-årig tjänst som fritids- och kulturchef i Kinda kommun. En kommun som hela hans liv har legat honom varmt om hjärtat. Kommunen har 10 000 innevånare men under sommarens tre månader ökar folkmängden till 30 000. En tjänst som Kultur- fritid och turistchef utannonserades 1996 i hemkommunen, Kinda. Tjänsten erhöles bland många sökande och blev 18 år lång med avslut i januari 2015. En tjänst med mycket arbete men som också givit resultat inom många områden. Kinda är en besökskommun med varierande och omväxlande natur med en mångfald av sjöar som är möjliga att nyttja under årets alla månader. Tolvmannabacken är besöksobjekt nr 1 vintertid och Kinda kanal med dess sjösystemet lockar många både båt och bilturist till många vackra och mångkulturella platser under sommarmånaderna.

Kulturen med dess engagerade människor ger kraft till bygden, där både konstnärer och författare funnit sig välkomna av den något konservativt lagda landsbygdsbefolkningen.

Tjänsten som kultur och fritidschef hade ej gått att genomföra med bra resultat utan ett nära samarbete med den politiskt valda ordföranden, oavsett politisk färg.

Området inom kultur och fritid har ju ej samma prioritet som lagstadgad verksamhet men har utvecklats positivt som exempelvis stora satsningar på bibliotek, barnkultur, idrottsanläggningar och återkommande kulturevenemang samt natur och kulturguidningar.

Kinda har uppmärksammats på länsnivå och setts som en föregångskommun vad gäller satsning inom besöksnäring.

Det militära ledarskapet har varit till god nytta i personalfrågor, föredragningar, planering, genomförande och utvärderingar samt förmåga att hålla sig till angivna budgetramar.

Ett offentligt yrkesliv har avslutats och nu väntar tid för arbete på den lilla skogs gården i Horns socken med får, jakt, kräftor, friluftsliv och pånyttfött scoutintresse som sysselsättning blandat med familj, barn och barnbarn och lite politisk verksamhet på regionnivå.

Lunchträff med årsmöte den 16 oktober.

Ett knappt tjugotal medlemmar medverkade i kamratföreningens årsmötet, som inleddes med lunch. Efter sedvanlig tyst minut för under året bortgångna kamrater avhölls årsmötesförhandlingar. Samtliga medlemmar i styrelsen omvaldes. Från årsmötet kan noteras att föreningens kapital är ca

90 000 kr. Föreningen har fått bidrag från Trängregementet med 20 000 kr under året. Det kommer att innebära att vi även fortsättningsvis kan subventioner deltagandet i vårutflykten och trängträffen. Den nya hemsidan har kostat ca 13 000, som är ett lågt pris för en av de bästa kamratföreningshemsidor i landet just nu. Driftkostnaden på ca 3 000 kr täcks av särskild sponsring. Tidningen Sveaträngaren kostar totalt 16 000 kr per år. Tack var din gåva till tidningsfonden, som i år uppgår till 15 730 kr, så täcker det hela tidningskostnaden. **Styrelsen framhåller att tidningen Sveaträngaren även fortsättningsvis ska vara den viktigaste kontaktkällan med våra medlemmar och hoppas att du fortsätter att skänka en gåva till tidningsfonden för att säkra tidningsutgivningen.**

Lunchträff den 12 november.

Den 12 november samlades 16 kamrater för en speciell lunchträff, som har ersatt Svea Träng dagen för några år sedan, med temat minnen i ord och bild. Närvarande kamrater stod för programmet genom att berätta gamla minnen och roliga historier från T 1 tiden främst från 60- till 80-talet. Ordförande Hans Almroth svarade för uppvärmningen genom att berätta om motiven till att han blev officer i trängtrupperna. Flitiga historieberättare var bl.a Karl Johan Månsson, Torbjörn Forsman, Uno Bergqwist Olov Törnell m.fl. Många glad skratt och igenkännande vittnade om att denna form av lunch är uppskattad.

Torbjörn Pettersson

Styrelsen

Ordförande.	Hans Almroth
Vice ordförande.	Lars-Åke Weinerhall
Sekreterare.	Urban Malm
Kassör.	Gunnar Hallstedt
Övriga ledamöter.	Torbjörn Pettersson, Lars-Olov Karlsson, Uno Bergqwist och Torbjörn Forsman
Revisorer.	Thore Svensson och Jan-Ove Bjuremark
Revisor suppleant.	Bo Karlsson och Nils-Erik Pettersson
Valberedning.	Ante Eriksson, Sigvard Hallendorff och Lennart Tillgren



Från vänster: Hans Almroth, Uno Bergqwist, Kjell Persson, Olov Törnell, Tore Lundholm.



Från vänster: Karl Johan Månsson, Torbjörn Forsman, Nils Erik Pettersson, Lars Åke Weinerhall, Lars-Olov Karlsson, Lennart Tillgren.

Kamratföreningens nya hemsida www.sveatrangaren.se

Under våren har styrelsen under ledning av Torbjörn Forsman (webmaster) skapat en hemsida med syfte att Du ständigt ska få aktuell information och där Du också har möjlighet att bidra med bilder och minnen från T 1-tiden. På hemsidan hittar Du information om oss, program, bilder, historik, kontakter och länkar. Om du trycker på den vajande T1 fanan så kan Du också lyssna till Svea trängregementes marsch.

**GLÖM INTE ATT AVANMÄLA DIG OM
DU ANMÄLT DIG TILL EN LUNCH
ELLER ETT ARRANGEMANG.
UTEBLIVER DU FÅR JU VI ANDRA STÅ
FÖR DINA KOSTNADER. DET ÄR JU
INTE RÄTT?**

VÅRUTFLYKTEN 2015

-till Åtvidaberg-

En strålande majdag samlades vi vid garnisonsmuseet för avfärd till Åtvidaberg. I bussresan till Åtvidaberg eller Åtvid som man säger lokalt och här i Linköping ”Sockna” gav undertecknad lite bakgrundshistoria. Vårt första besök startade vid Åssa museet utställningshallar som visades industriprodukter som har anknytning till företag i Åtvidaberg. Dessa företag är ÅSSA, Åtvidabergs Industrier-Facit och Föreskrift. ÅSSA påbörjade 1917 tillverkning av signalmaterie för järnvägar, semaforer bommar etc. Från 1950 levererade ÅSSA sitt nya automatiska el-mekaniska fällbomsdriv. Företaget tillverkade även smörjssystem. Åtvidabergs Industrier-Facit Museet visade produkter tillverkade i Åtvidaberg, som datorer, båtar, bilhytter, möbler och Facits skriv- och räknemaskiner som var kända över hela världen. Åtvidabergs bilen, motordressin och tändkulemotorer ingår också i samlingen. Lunch avnjöts vid Bysjöns strand i Villan, ritad av arkitekten Isak Gustaf Claesson och uppförts av Theodor Adelswärd på slutet av 1800-talet. Elof Ericsson Facits grundare, bodde där under många år. Villan är en K-märkt byggnad. Det innebär att fasaden med inspiration från engelsk och amerikansk arkitektur inte får förändras. Efter lunchen företogs en guidad rundtur på vackra Bysjön med E/S Vågspelet, som gav oss möjlighet att från sjösidan se bland annat en av landets vackraste golfbanor, Adelsnäs herrgård och vackra park, det förtjusande Templet och det unika solkanontornet. Musikbåten E/S Vågspelet är den fjärde upplagan av musikbåtar i Bysjön. Den är en eldriven farkost framdriven av ett skovelhjul. Tyst och värdig glider hon fram över Bysjön utan buller eller avgaser.

Lars-Olov Karlsson



Information över en kopp kaffe



Arne Danielsson inspekterar samlingen av gamla bilar

70-års Jubileum med 1945-års volontärer

1945-års volontärer har firat 70-år sedan inryckningen vid T1. Av totalt 22 elever finns idag sannolikt bara sju kvar i livet. I jubileet deltog fyra av dessa. Glädjande nog deltog också ett av befälen, nämligen furiren Ivan Håkansson, 92 år, pigg och glad.

De som var med var från vänster – Arne Thuresson, John Johansson, Ivan Håkansson, Bengt Johansson och Gösta Grönberg.



Volontärerna var kontraktbundna i 4,5 år och blev fördelade på tre utbildningslinjer: Anspann, bil och sjukvård.

Sammanhållningen på volontärkullarna blev mycket god. 1945-års volontärer har i princip träffats vart 5:e år. Inryckningsåldern varierade mellan 15 och 18 år och skolchefen, sergeanten Åke Löow, blev som en krävande far för många.

Under korpralskolan 1946/1947 var Åke Löow fortfarande chef med biträde av furirerna Lennart Nilsson ("Gengas") och Sture Källström, sedermera polis i Motala, samt kadett Lars Skeppstedt, senare överstelöjtnant.

Motorcykelutbildningen ledde givetvis Åke Löow

med bl.a. flera uppvisningar på Tornbys årliga lantbruksutställningar.

Under furirskolan 1947/1948 var löjtnant Henry Gelin skolchef med sergeant Eriksson ("Pe-nibel") som ställföreträdare. Det blev mindre motorcykel men mera vapentjänst (bl.a. pvlv kanon) och strid under Henrys ledning! Gengasutbildningen leddes av sergeant Carlsson ("Fatkalle"). Sjukvårdsutbildning genomfördes av sergeant Bengt Gustafsson ("Moheda").

Äldre kursen, d.v.s. 44-orna, utbildades av bl.a. löjtnant Zander ("ATA"). 43-orna leddes av löjtnant Joelson.

Nedan ett foto av volontärskolan från hösten 1945.



Från vänster sitter furir Dahl - sjukvårdslärare, skolchefen sergeant Åke Löow - bil lärare - nyss hemkommen från de vita bussarna i 2:a världskrigets slutskede, kompanichefen kapten Svenfelt och anspannsläraren furir Ivan Håkansson.

I bakre raden står från vänster - Gösta Karlsson (sjukvårdsfurir på A1 i Stockholm, intendent på Karolinska, chef på Landstingets huvudförråd i Älvsjö) - Arne Whilander (Linköping, bilmekanikerutbildning på T1, försäljare teknisk materiel i bl.a. Tyskland) - Henriksson - Bror Ohlsson (Finspång, under officersutbildning, kriminalpolis) - Gösta Åhman (bilmekanikerutbildning på T1, verkstadsägare i Karlskoga) - Per Eng (Linköping, kadettskola, folkskollärare och rektor) - Gösta Grönberg (Norrköping, duktig simmare, kriminalvårdare) - Olle Ohlsson (försäkringstjänsteman) - Arne Thureson (sjukvårdsfurir på K1, byggmaterialhandlare i Stockholm, lanserade Grabberskruven i Sverige).

I mittenraden ses från vänster - Tage Säfström

(Halmstad) - Eric Gerling (underofficersutbildning, tjänstgjort i civilförsvaret bl.a. som chef för Revingeförrådet) - Lars Larsson (Norrköping, kriminalpolis) - Folke Larsson (underofficersutbildning, chef på Lemundaverken (sandföretag) i Motala) - Eric Källman (Kungälv, raggades till bilbranschen av kompanichefen kaptenen Cederberg, sålt bilar från Scania och Volvo i Trollhättan, Hässleholm och Markaryd med stor framgång) - Gösta Karlsson (hovslagare utbildning på T1, smed i Strömsnäs bruk) - Bengt Johansson (officersutbildning, tjänstgjort vid T1, TrängKAS, AUS (AKS), T2 och I4/Fo41) - John Johansson (lärare vid Motorskolan i Strängnäs, trafikpolis, chef ordningspolisen i Motala).

På bilden saknas de som ryckte in litet senare bl.a. Sture Qvist, Leif Amnell och Göran Göransson.

Bengt Johansson

Nordisk kamratföreningsmöte i Ålborg 2015

I Göteborg samlades 32 svenskar från militära kamratföreningar för att delta i det 35-e nordiska mötet, som i år var förlagt till trängregementet i Ålborg. Dit kom vi efter en trevlig båtresa över Kattegatt till Fredrikshamn, där buss väntade för att ta oss till trängregementet. Väl där inkvarterades 150 delegater från Danmark, Sverige, Finland och Norge i tolvmannalögen.

Trängregementet är en av Danmarks största militära utbildningsplatser med cirka 2000 befäl, civilanställda och värnpliktiga. Vid regementet finns två logistikbataljoner, en underhållsbataljon samt flera mindre enheter bland annat försvarets militära poliscenter. En del av tiden ägnades åt förevisning av materiel som finns vid regementet. Nästan alla fordon har splitterskydd och mycket av verksamheten utförs i containrar för att ge skydd mot splitter och ha all materiel på plats för att direkt kunna påbörja avsedd verksamhet.



Tre galjonsfigurer i hamnen

Danmarks försvar.

Danmark är sedan 1949 NATO-medlem och det danska försvaret består som i Sverige av armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet. 2004 fattades i Danmark ett försvarsbeslut som ändrade försvarets inriktning från mobiliseringsförsvar till insatsförsvar. Aktiva personalstyrkan uppgick 2014 till 20.200 personer varav 15.400 militärer och 4.800 civila. Utöver dessa tillkommer reservister och hemvärn. Värnplikten finns fortfarande kvar för män i Danmark men behöver sällan användas fullt ut. För värnplikten tillämpas en skyldighet för alla pojkar att infinna sig till en ”försvarets dag” samt ett lottningssystem som från början syftade till att kalla in

30 procent av alla pojkar till tjänstgöring. Emellertid är intresset för att genomgå militär grundutbildning, så stort att fler frivilliga anmäler sig än vad som är försvarsmaktens behov. Därför kallas ytterst få in till plikttjänstgöring. Grundutbildningen är 4 – 12 månader beroende på befattningsutbildningens längd. För de som vill bli fast anställda skrivs ett så kallat K-35 kontrakt som gäller fram till den anställde fyller 35 år, men som kan sägas upp tidigare. För varje anställningsperiod får den anställde möjlighet att studera vid högskola under ett år. Fyra års högskolestudier kan alltså ett K-35 kontrakt ge som mest.

Vad hände under mötet i Danmark?

Första dagen började mötet med en högtidlig öppning med flagghissning och kransnedläggning för att hedra omkomna danska kamrater. Därefter följde sedvanlig marsch genom staden på gruppkolonner med regementets musikkår i spetsen. Ålborgs stad bjöd på en uppskattad mottagning och efter den fick



Svenskarna klara för marsch

deltagarna själva bekanta sig med staden.

Andra dagen (midsommarafton). I Danmark firar man inte midsommar. Danskarna hade valt denna dag för att visa upp delar av de tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet.

Vi svenskar fick börja med att bese flygplatsen i Ålborg. Den delas mellan civilflyget och flygvapnet. Den första flygplatsen byggdes 1938 med tyskt bistånd. Den 9:e april 1940 besattes flygplatsen av tyskarna och redan nästa dag användes flygplatsen av drygt 50 tyska transportplan. Tyskarna utvidgade också flygplatsen från 2 till 30 kvadratkilometer. Efter kapitulationen den 5:e maj 1945 övertog RAF

flygplatsen och förstörde cirka 300 tyska flygplan som fanns där. Vi fick även se det mesta av Danmarks transportflyg. Fyra Hercules från åren 2004 – 2006 och fyra CL-604 Challenger samt fick även en föredragning om hur de används. Idag används framförallt flygplatsen för det civila flyget som har cirka 1,5 miljoner passagerare om året.

Jägarkåren är stationerad på Ålborgs flygplats. Det är arméns specialoperationsstyrka. Den har till uppgift att snabbt kunna sättas in i militära operationer såväl i Danmark som utomlands. Förbandet bildades 1961 efter brittisk förebild och är specialiserat på sabotage, spaning och terroristbekämpning. För att bli jägarsoldat ställs extremt höga krav beträffande fysisk och psykisk förmåga. En jägare ska till exempel klara av en marsch på 50 km med 30 kg packning på tolv timmar. Vid vårt besök fanns en skylt som förkunnade, att endast ”riktiga män” kan bli jägare. Jägarkåren består av 150 män men ingen kvinna. Endast var tionde antas och inga värnpliktiga kommenderas dit. Ett halvdussin sergeanter tog sedan hand om oss och visade sedan sin ofta sofistikerade utrustning. Bland den till största NATO andelens utrustning fanns dock två svenska inslag, granatgeväret Carl-Gustav och ett av svenska arméns hemliga vapen ”vita blixten med stavar”. Vi tackade jägarkåren för en mycket bra förevisning och åkte vidare med buss till Fredrikshamn för att få en genomgång om den danska marinen.

Marinbasen i Fredrikshamn.

Besöket i marinbasen började med att vi fick bekanta oss med en helt ny simuleringsanläggning. Där vi fick öva oss i att framföra fartyg till sjöss utan att köra på andra fartyg, broar eller oljeplattformar. Därefter fick vi gå ut till hamnområdet och se hu-



Fregatt(er) i Kattegatt.

vuddelen av den danska marinens fartyg som låg vid kaj. Bland annat fick vi se två fregatter och ett logistikfartyg. Danmark har liksom Sverige satsat på mindre och snabbare fartyg. Centrum för marin utbildning är en specialskola

som ingår i marinens skolor. Vid centret får man lära sig grundläggande färdigheter för att klara av en befattning inom marinen. Vi fick en förevisning i hur man på några minuter kunde förvandla en 25 meters bassäng till en stormig havsmiljö med upp till två meters vågor, mitt i natten med blix och åska. En dansk deltagare fick också räddas ur detta inferno. I Sverige har vi ingen sådan bassäng, så även svensk marin personal utbildas här i Danmark.

Garnisonsmuséet i Ålborg.

Den näst sista dagen i Ålborg, fick vi besöka försvars och garnisonsmuséet. Det var inrymt i en stor tyskbyggd hangar. Här visades en stor mängd materiel främst från ockupationstiden i Danmark men även från andra tider. Bland annat fick vi besöka en tyskbyggd bunker. Muséet hade också en utställning som hade 70 år efter kriget som tema.



Stridsfordon vid garnisonsmuséet.

Kvällen denna dag avslutades med en stor festmiddag med ett digert program med danska, svenska, norska och finska inslag. Nästa morgon avfärd till respektive hemländer. Vi tackar danskarna för ett informativt och trevligt möte.



Svenska enheten i Ålborg.

Bo Karlsson/L-O Karlsson

Trängträffen den 11-12 september i Hässleholm

Årets trängträff genomfördes i Hässleholm, där T4 kamratförening stod för värdskapet. Det blev en fin och innehållsrik tillställning. Vi var fem kamrater från vår förening. Arne Danielsson, Uno Bergqwist, L O Karlsson och jag startade tidigt på fredag morgon och hade en behaglig bilresa till Hässleholm, där Torbjörn Fyhr anslöt till T1-gruppen. Honom har jag inte sett på länge, men kommer ihåg att han var en duktig instruktör och ledare på 4:e kompaniet. Vi var 64 stycken kamrater på trängträffen. Vi samlades på Bergendahls där vi åt en utmärkt lunch. Detta grossistföretag är privatägt och som sådan den största i Sverige vad gäller dagligvaror. Personalchefen informerade oss om företagets mål och verksamhet. Man satsar på personalens utveckling och medinflytande, långsiktig verksamhet i Sverige, inte på snabba vinster. Bergendahls levererar varor till olika företag i Sverige bland annat City Gross. Vi fick också en intressant rundvandring i en enormt stor byggnad bland truckar och hyllmetrar med livsmedel av alla slag. Ett besök i ett enormt kylrum med frysta varor var en upplevelse då temperaturen endast var -22 C. I våra sommarkläder kändes det skönt att komma ut från kylan efter en stund. Efter att ha checkat in på våra förläggningar, vandrarhem och hotell mm samlades vi i T4 gamla officerspark för att lyssna på en fantastisk orkester, hornblåsare klädda i m/Å som framförde olika stycken både marscher och annan musik. Därifrån gick vi till Restaurang T4, där vi fick en utsökt middag. Sopsvisor framfördes av respektive kamratförening och det var högt i tak. Nästa dag startade vi med en bussresa till Hässleholms Modelljärnväg, som är en av de största i Sverige. Modellen visar Hässleholms järnvägsnät under tiden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Vi fick en utförlig information och efter den gick vi runt bland tutande tåg, stationshus, landskap, stinsar allt mycket verklighetstroget. Imponerande. Efter denna visning och efter en kort kafferast gick bussfärden till Tykarp för att besöka en gammal grotta där man började att bryta kalk redan på 1200-talet för att bli bygga kyrkor. Den mest omfattande brytningen skedde på 1700-talet fram till 1888. Grottan är 12 m djup och består av en mängd gångar och mer öppna salar. Man bröt kalken för hand med hackor. Pigor och drängar bar sedan upp kalken på sina ryggar till väntande oxspann. Vi gick ner utrustade med lyktor och en trevlig guide. Vi fick en intressant rundvandring nere

i grottan. Det var bitvis lågt i tak, men jag klarade huvudet den här gången. Det var endast 8 grader i grottan, vilket det är året runt så det var skönt att komma ut. Därefter avslutades trängträffen med lunch och Ragnar Söderberg framförde gästernas tack till T4 kamratförening för ett mycket trevligt och intressant program.

Hans Almroth



Deltagarna hälsas välkomna.



Deltagande Sveaträngare.



Besök i Tykarps mäktiga kalkstensgrotta.

TIDNINGSFONDEN 2015

Abrahamsson Hans, Tjällmo
Ajling Enar, Falun
Almroth Hans, Linköping
Andersson Nils-Erik, Skärblacka
Arvidsson Harald, Linköping
Asterius Guy, USA
Axelson Ulf, Näshulta
Beckman Orvar, Täby
Bergensträhle Carl-Gustaf, Halmstad
Berggården Stefan, Sturefors
Bergqwist Uno, Linköping
Bjuremark Jan-Ove, Linköping
Björk Hans, Hjo
Björklund Urban, Ljungsbro
Björkman Tord, Skövde
Björlin Thure, Linköping
Brandt Torsten, Kristianstad
Brink Ingrid o Lennart, Linköping
Colliander B, Ugglarp
Dahl Christina, Stockholm
Danielsson Arne, Linköping
Deuschl Elisabeth, Seglora
Einar Lars, Oxelösund
Eklund Björn, Trosa
Emtosten Stig, Motala
Evefalk Hans, Ronneby
Franke Helge, Västra Frölunda
Fredriksson Tommy, Ljungsbro
Freidenfelt Bertil, Helsingborg
Frej Sven-Olof, Vetlanda
Frykhed Björn och Elsie, Lingham
Gröntoft Otto, Täby
Gustafson Maj-Britt, Linköping
Gustafsson Jan, Linköping
Gustafsson Sune, Linköping
Gustavsson Lennart, Svärtinge
Hagberg Doris, Linköping
Hagman Torbjörn, Karlstad
Hall Lars, Vreta kloster
Hallendorff Sigge, Lingham
Hedberg Jonas, Norrköping
Hede Anders, Motala
Hedman Kurt, Linköping
Hjalte Bob, Falkenberg
Håkansson Ivan o Gudrun, Linköping
Hägg Bengt, Uppsala
Jacobsson Jan-Olof, Norrköping
Jaeger Lennart, Linköping
Jansson Christer, Mantorp
Jifält Bo, Saltsjö-Boo
Johansson Anders, Linköping
Johansson Anders, Skövde
Johansson Bengt, Åtvidaberg

Johansson Carl-Oscar, Hässelby
Johansson Hans, Söderåkra
Johansson Toni, Mjölby
Jönsson Ulf, Linköping
Kaiser Hans, Stockholm
Kall Lennart, Väderstad
Karlsson Allan, Eskilstuna
Karlsson Roland, Linköping
Kersfelt Bertil, Stockholm
Kruuse af Verchou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo, Linköping
Larsson Gunnar, Linköping
Lewin Bo, Eskilstuna
Lindell Gunnel o Nils-Åke, Norrköping
Lindén Stig, Borensberg
Lindström Olaf, Norrköping
Lothigius Carl, Skärblacka
Lundgren Fredrik, Lidköping
Lundholm Tore, Rimforsa
Löfquist Alf, Linköping
Malm Urban, Linköping
Moberger Gustaf, Gällivare
Morell Rune, Lidköping
Myhrinder Roland, Linköping
Månsson Karl-Johan, Sturefors
Månsson Tore, Hjo
Möller Claes, Strängnäs
Nerelius Jan, Hässelby
Nilsson Jan, Växjö
Nilsson Lennart, Linköping
Nilzén Torolf, Linköping
Odmart Bertil, Lidingö
Olesen Staffan, Berlin
Oscarsson Gösta, Eskilstuna
Pekkari Roland, Skövde
Persson Ingemar, Stockholm
Petersson Lars-Göran, Linköping
Pettersson Bill, Linköping
Pettersson Nils-Erik, Ljungsbro
Pettersson Torbjörn, Linköping
Printzsköld Pontus, Mölnbo
Qwist William, Kolbäck
Rosenius Jan, Linköping
Schylander Olle, Vallentuna
Schyllermark Bengt, Linköping
Selander Sten, Stockholm
Sjöqvist Börje, Norrköping
Sjöo Curt, Linköping
Somreus Bengt, Södertälje
Sterneling Lars, Linköping
Svensson Kjell, Linköping
Söderqvist Oscar, Linköping
Tidlund Jan, Linköping

Törnell Olof, Linköping
Törnquist Alice, Skärblacka
Wahlberg Urban, Gammalkil
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars-Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping
Åberg Inger, Linköping
Åqvist Christer, Linköping

Föreningen har sedan förra utgåvan av tidningen Sveaträngaren tacksamt emottagit 15.730 kronor från ovanstående 114 givare. Den summan täcker precis kostnaderna för tidningens tryckning och utskick. Alla bidrag, stora som små, har avgörande betydelse för tidningens framtida fortlevnad. Vårt plusgiro 32 82 54-8 står i fortsättningen öppet för gåvor till tidningsfonden. Styrelsen framför ett stort och varmt tack till alla givare!

Nya medlemmar 2015

Jan Limsjö, Linköping och
Clas Eriksson, Mjölby.

Din e-postadress önskas

**För att underlätta
kontakten med Dig
önskar styrelsen få
veta din e-postadress.
Skicka din e-postadress
till kassören Gunnar
Hallstedt,
gunnar.hallstedt@
comhem.se**

VAD HÄNDER 2016

Vårens utflykt går till Vikbolandet

Årets trevliga utflykt gick till Åtvidaberg. Nästa år går vårutflykten till Vikbolandet, där vi kommer att besöka Zarah Leandermuseet och strutsfarmen Vikbolands Struts. Torsdagen den 19:e maj åker vi. Ta gärna med dig din respektive.

Välkomna till en trevlig utflykt.

Program

08.00	Samling vid garnisonsmuséet och bussresa till Vikbolandet.
09.30	Fika vid Zarah Leandermuseet.
10.00-10.45	Kåseri av Birgitta Pettersson ”Mitt liv med Zarah Leander”.
10.45-11.30	Visning av museet.
11.30-12.00	Transport till strutsfarmen.
12.00-12.45	Guidad visning av strutsfarmen.
13.00-14.00	Lunch (grillad struts).
14.00-14.30	Besök i gårdsbutiken.
14.30	Hemresa
16.00	Ankomst till garnisonsmuséet

För hela arrangemanget betalar du 300 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 12:e maj. När du betalat anmälningsavgiften, så är du bokad för resan.

Glöm inte att/din skriva ditt/dina namn på inbetalningsavin!

Plusgiro: 32 82 54-8

Välkomna!



T1-mästerskap i golf 2016

Preliminärt kommer nästa års upplaga av tävlingen äga rum den 27 maj på Norrköpings golfklubb. Någon gång under *mars 2016* kommer inbjudan skickas till befintlig sändlista, via email. Av denna kommer tid och plats samt övriga/bestämmelser att framgå.

Om Du tidigt vill anmäla Dig, kan det göras till undertecknad på mobil 070-767 82 01 eller e-mail: bengt.alden@telia.com.

Jag uppmanar golfande kamrater, kamratföreningen och Du som läser Svea Trängaren att göra reklam för kommande, års tävling. Några fler deltagare och ett litet bidrag till prisbordet emotses med tacksamhet!

Välkomna

Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 6 oktober kl 12.00 håller Kamratföreningen årsmöte på Livgrenadjärmässen.

Vårt program

Tränglunch i februari med föredrag av Åke Björn, läkare i katastrofmedicin
Torsdag 02-18 kl 12.00 på Livgrenadjärmässen.

Gemensam kamratlunch i mars med I4, A1, Lv2 m.fl
Torsdag 03-31 kl 12.00 på Livgrenadjärmässen.

Tränglunch i april med ev föredrag
Torsdag 04-21 kl 12.00 på Livgrenadjärmässen.

Vårutflykt i maj
Torsdag 05-19 kl 09.00-17.00.

Trängträff i Skövde?
Se sista sidan

Årsmöte med tränglunch i oktober
Torsdag 10-06 kl 12.00 på Livgrenadjärmässen.

Tränglunch i november med minnen i ord och bild
Torsdag 11-17 kl 12.00 – ca 16.00 på Livgrenadjärmässen.

Jullunch i december med samkväm
Torsdag 12-15 kl 13.00 på Livgrenadjärmässen.

Tidningen i december
Sveaträngaren kommer före jul.

OBS! Vi vill ha din bindande anmälan senast 5 dagar före avsedd lunch till:

Lars-Olov Karlsson
Ekholmsvägen 323
589 29 Linköping
013-15 05 75, 070-34 77 644
larsolov.karlsson@comhem.se

Uno Bergqwist
Åsmestad Gård
585 98 Linköping
013-13 09 29, 0760-83 45 40
gullan.roos@gmail.com

Ett bidrag till tidningsfonden
glädjer oss alla
p-giro 32 82 54-8

B

Saknad adressat ex i retur till G, Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping



Redaktionen

Torbjörn Forsman
Kungsvägen 77
595 40 Mjölby
0142-16813
0705-291959
forsman.torbjorn@bredband.net

Torbjörn Pettersson
Porsvägen 18
590 54 Sturefors
013-526 85
0706-727423
torbjorn.siv.pettersson@telia.com

Hans Almroth
Andersborg, Skonberga
589 42 Linköping
013-153256
0708-118616
hans.almroth@telia.com

Gunnar Hallstedt
Rydsvägen 398 A
584 39 Linköping
013-174940
0702-858419
gunnar.hallstedt@comhem.se

Trängträff i Skövde 2016

Det kommer att anordnas en trängträff för medlemmar med respektive dam från T1, T2, T3, T4 och Trängklubben under september månad 2016. Vid pressläggningen för Sveaträngaren saknades uppgift om vem som kommer att arrangera träffen. Respektive föreningsordförande träffas i Skövde under december månad för att bestämma vem som blir arrangör och förslag till program.

Du kan hitta information om träffens tid, program, rese- och boendemöjligheter, kostnad och anmälan på vår hemsida www.sveatrangaren.se under första kvartalet 2016.

Välkomna till en trevlig Trängträff!

T1-mästerskapet i golf 2015

Årets upplaga av T 1 mästerskapet i golf gick av stapeln på Vreta Klosters golfbana den 22 maj. 9 deltagare träffades på förmiddagen för att spela poängbogeys över 18 hål, tävla om "närmast hål" (hål 7) och längsta drive (hål 14). Förra årets vinnare, Tommy Fredriksson, stod som tävlingsarrangör. Han ordnade det mesta, till deltagarnas stora belåtenhet. En bana i utmärkt skick samt bra väder, bidrog också till en mycket trevlig golfdag.

Resultat:

Vinnare och årets T 1-mästare: Bengt Aldén (35 poäng).

Tvåa: Lennart Tillgren (33 poäng).

Trea: Tommy Fredriksson (32 poäng)

Vinnare närmast hål: Bengt Aldén

Vinnare längsta drive: Bengt Aldén

Vinnaren får en inteckning i vandringspriset, framtaget av Torbjörn Forsman, samt ansvaret för kommande års mästerskap. T1 mästerskapet spelas givetvis även 2016 helst med fler deltagare (se separat inbjudan).

Bengt Aldén

SVEATRÄNGAREN

Medlemsinformation för Kamratföreningens medlemmar

Vid obeställbarhet av tidningen var vänlig återsänd den till Gunnar Hallstedt.

Kamratföreningen Sveaträngaren, c/o Gunnar Hallstedt

Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping

Redaktionens adress: Torbjörn Pettersson, Porsvägen 18, 590 54 Sturefors,
torbjorn.siv.pettersson@telia.com

Ansvarig utgivare: Ordförande Hans Almroth